

Beste God,

Ik las vandaag toevallig een stukje in de bijbel, dat u mensen zoekt.

Ik wil mij graag aanmelden voor dat programma, want het lijkt mij geweldig om met U te leven.

Ik heb wel begrepen, dat het niet makkelijk is om met U te leven. Je moet heel eerlijk zijn, niet roddelen over andere mensen, je naaste liefhebben als jezelf, geen overspel plegen en ga zo maar door.

Eigenlijk, nu ik het zo zwart op wit zie, vraag ik mij af of ik wel een geschikte kandidaat ben.

Ik vind mijzelf wel een redelijk persoon, maar hier en daar gaat het nog al eens behoorlijk mis, dus ik denk dat ik mij bij deze maar terugtrek, want ik wordt toch niet gekozen.

Wacht even. Er staat ook een stukje in de bijbel, dat iedereen mee mag doen. Dat het voor U niet uitmaakt hoe je bent. In Uw ogen is iedereen gelijk.

Goed, ik doe mee, maar U moet niet raar opkijken, als ik af en toe even twijfel of het nu echt wel zo'n leuk programma is en er toch misschien nog uitstap.

De groetjes,

Margriet